



SJORS

6 april 1963

VERSCHIJNT
WEKELIJKS

Nr.
14

van de Rebellenclub





SIAMEES



ABESSIJN



ANGORA



Hoe verzorgen we poes?

Toen Mohammed eens in gedachten verzonken aan zijn lessenaar zat, ging een kat op de punt van zijn mantel zitten. De profeet merkte daar niets van, totdat hij op zeker ogenblik op wilde staan. Toen zag hij de kat zitten, die met zijn kop op zijn staart in slaap was gevallen. Zonder zich te bedenken pakte Mohammed zijn mantel bij een van de punten en scheurde er het stuk af waar de kat op lag. Toen kon hij opstaan zonder dat hij de kat hoefde te storen...

Dit (ware?) verhaal laat zien dat katten in vroeger tijden met veel hoffelijkheid werden behandeld en in huis een ereplaats bezetten. Lang voor Mohammeds tijd was dat trouwens al zo. De oude Egyptenaren beschouwden de kat als een heilig dier en in de graven van gestorven farao's zijn mummies van katten gevonden. Katten hebben al duizenden jaren tot de huisdieren behoord en doen dat nog.

Wie besluit een kat te nemen zal meestal een jong dier aanschaffen. Vrienden, familie of burens hebben een nestje met jonge katten (die officieel kittens heten) en als we er vroeg bij zijn, kunnen we nog uitzoeken ook. Zo'n jong katje

mag niet bij zijn moeder weggehaald worden vóór het zes of liever acht weken oud is. Vóór die tijd kan het zijn moeder nog niet missen, maar als het eenmaal ouder is dan acht weken, vergeet het zijn moeder gauw. In zijn nieuwe tehuis zal het besteele eerst een beetje onwennig rondscharen, maar na een dag of drie is het eigen en heeft het zijn nieuwe wereldje al grondig verkend. Naar het oude tehuis teruggaan (zoals volwassen katten welens doen) komt bij het jonge diertje niet voor; daarvoor vindt het zijn nieuwe omgeving veel te interessant.

Als we een kat aanschaffen, moeten we ervoor zorgen dat we bepaalde dingen in huis hebben die bij de verzorging nodig zijn. Voor een kortharige kat is een rubberborstel nodig en voor een langharige een metalen kam, speciaal voor de periode waarin de kat verhaart. Verder hebben we nodig: een (witte) vlooienkam (op gezette tijden moeten katten ontvloed worden), een strooiBUS met vloeiendend poeder, een schoteltje voor eten, een kommetje voor drinken, een kattenmand en eventueel een kattenbak. Voor een jong katje hebben we ook nog wat speelgoed nodig: een pingpongbal, garenklos of rubberbal.

Wat het eten van de kat betreft zijn er een paar punten die we goed in de gaten moeten houden. Heel belangrijk is: nooit vers eten bij oud eten gooien. Er is geen poes die daarvan houdt en een dier dat zich een beetje voelt, zal zich omdraaien en zijn schoteltje laten staan. Staat er nog oud eten op de schotel, dan moet je dat eerst weg doen, de schotel afwassen en dan het verse eten erop doen. Verder moet een kat altijd kunnen beschikken over een kom met water en een met melk. Katten drinken niet veel, maar wel vaak. Telkens gaan ze naar hun kom, drinken een paar teugjes en komen later weer eens kijken. Zorg daarom ook dat melk en water altijd vers zijn. Geven we poes brood, dan is oud bruinbrood of oude beschuit het beste.

Wat eet een kat nog meer? Rauw vlees of gekookte vis. Katten zijn carnivoren,

vleeseters, en dus moeten op het kattenmenu altijd vlees (liefst mager rundvlees) en vis voorkomen. Van vis verwijderen we altijd eerst de graten en vlees geven we in stukjes, dus niet gemalen. Belangrijk bij de voeding is ook nog het volgende: geef poes weinig of helemaal geen zout, weinig suiker en weinig groente en fruit. Een katje van zes tot acht weken eet vijf keer per dag. Na enige tijd kan dat verminderd worden tot vier keer en na twintig weken tot drie keer per dag.

Wie een jong katje neemt, moet het zo gauw mogelijk zindelijkheid leren. Bij zo'n klein diertje is dat helemaal niet moeilijk, als we maar zorgen voor een goede kattenbak, het een paar dagen goed in de gaten houden en het telkens aan zijn bak herinneren, als het die is vergeten. De bak kan het beste van email, aluminium of zink zijn. Op de bodem leggen we een laag kranten en daarop een vulling, die kan bestaan uit turfmoel, aarde, zand of papersnippers. Deze vulling moet altijd goed droog zijn. Zet de bak op een gemakkelijk bereikbaar, droog en tochtvrij plaatsje neer. Volwassen katten doen hun behoeften meestal buitenshuis, maar kleine katten en katten op flats en bovenhuizen zullen op de bak aangewezen zijn.

Helaas hebben we niet genoeg ruimte om alle onderdelen van de verzorging van katten te bespreken, maar wie vragen heeft, kan altijd bij ons terecht. Zijn er problemen, schrijf het ons en wij zoeken het uit. Intussen veel plezier met je kat!





CHINCHILLA



JONGE
PERS

Een paar gegevens over katten

Aantal rassen: ongeveer dertig.
Gemiddelde leeftijd: tien tot vijftien jaar.
Gehoör: Zeer scherp.
Reuk en smaak: Zeer fijn.
Tastzin: Sterk ontwikkeld, vooral in de voor-
poten.
Gezichtsvermogen: Bij schel licht (smalle
pupillen) zwak; in halfdonker (bijvoorbeeld
bij maanlicht) scherp. In stikdonker ziet een
kat evenmin iets als een mens.
Typische kattengewoontes zijn:
„Klapperkaak”: Vlug heen en weer bewegen
van de kaken als de kat iets ziet dat hij
graag wil hebben, maar er niet heen mag of
kan (bijvoorbeeld vogels).
„Wapperpoot”: Het schudden met een of
meer poten, bijvoorbeeld als hij in een plas
getrapt heeft.



WAT BETEKENT...?

STAART IN DE LUCHT: POES IS IN HAAR SAS.

STAART STUF ACHTERUIT EN DIK (EVENTUEEL
HAREN OVEREIND EN KROMME RIJG): ANGST.

SLAAN MET DE STAART:
MISNOEGEN.

LICHT WUIVEN MET DE STAART:
VRIENDELIJKHEID.

TRAPPELEND KRABBEN:
WELBEHAGEN.

KRABBEN AAN BOMEN
ENZIGVOORT: BIJHOUDEN
VAN DE NAGELS.

VENIJNIG KRABBEN: ANGST;
POES WIL ZICH VERDEDIGEN.



BULTERS

Het verborgen document

DA SILVA EN MANCINI
HEBBEN RUZIE GEKREGEN.
MANCINI, DOOR DA SILVA
BEDREIGD, SPRINGT IN
EEN RIVIER...





Prinses Debbie



TOTAAL ONVERWACHT WAS DEBBIE VAN GEWOON MEISJE PRINSES GEWORDEN. ZE WAS NU HEERSERES OVER BARAWAN EN HAD GROOTSE PLANNEN MET HAAR LAND...



ALGEMENE PROCLAMATIE VAN HARE HOOGHEID PRINSES DEBBIE!

UIT EEN RAAM VAN HET PALEIS KEEK DEBBIE TOE.

NU WORDT MIJN PLAN VOOR DE BESTRIJDING VAN DE VLIEGENPLAAG BEKEND GEMAAKT!



DONDERDAG AANSTAANDE GROTE CAMPAGNE TEGEN DE VLIEGEN! IEDERE BURGERS MOET ZOVEEL MOGELIJK VLIEGEN DODEN! LEVE DE PRINSES!

HOERA!



DIT IS HET BEGIN. LATER MOET IEDEREEN MEEHELPEM AAN DE WEGENAANLEG EN MET DE WATERLEIDING!



IN DE HEUVELS BOVEN DE STAD HAD DEBBIE AL EEN WATERTOREN LATEN BOUWEN.



OVER HET GEZICHT VAN DE EERSTE MINISTER GLEED EEN BOOGAARDIGE TREK. DEBBIE VERMOEDEDE NIET DAT HIJ HAAR VIJAND WAS EN DAT HIJ HAAR OP ALLE MOGELIJK MANIEREN PROBEERDE TEGEN TE WERKEN...

DIE DONDERDAG...

IK HEB ER AL VIJFTIEN DOODGESLAGEN!



IK TWAALF! WE MOETEN DE PRINSES HELPEN ALLE VLIEGEN TE VERDELGEN!



DEBBIE DEED ZELF AAN DE ACTIE MEE...

KOM, EXCELLENTIE! U MOET OOK MEE-HELPEN BIJ DE VLIEGEN-VERDELGING!

EH... GOED, HOOGHEID!



DE MENSEN MOGEN HAAR GRAAG, MAAR DAT VERANDERT NOG WEL...



ENIGE TIJD LATER WERD ER EEN ACTIE GEVOERD VOOR DE AANLEG VAN GOEDE WEGEN...





De slavenkoopman van Rome

DE TERUGKEER VAN DE ALS VERMIST OPGEGEVEN CENTURIO MARCUS VALIA VEROORZAakte GROTE OPSCHUDDING IN HET ROMEINSE LEGERKAMP. NIET IEDEREEN WAS BLIJ DAT MARCUS BEHOUDEN BLEEK TE ZIJN. CENTURIO BARSIIUS, EEN GEWETENLOZE SCHURK, STOND JUUST OP HET PUNT OM EEN AANTAL ONSCHULDIGE GEVANGENEN HET KAMP UIT TE SMOKKELLEN MET DE BEDOELING HEN ALS SLAVEN TE VERKOPEN...

HAASTIG WAARSCHUWDE BARSIIUS ZIJN HANDLANGERS...

WE VERDWIJNEN DOOR DE ACHTERPOORT, WANT MARCUS VALIA IS TERUGGEKOMEN EN STAAT BIJ DE HOOFDPOORT MET DE SOLDATEN TE PRATEN!

WAT GEBEURT ER MET ONS? WE HEBBEN ER RECHT OP DAT TE WETEN!

HOUD JE MOND EN LOOP DOOR, ZUS!

TOEN HET GROEPJE HET GEVANGEN-GEBOUW VERLIET, VINGEN DE SCERPE OGEN VAN HET MEISJE NOG JUUST EEN GLIMP VAN HAAR BROER OP...

JA, DAAR LOOPT HIJ! HIJ GAAT JUUST DAT GEBOUW BINNEN! KELTON!

JA, HIJ IS HET, MILJIA! KELTON! WE ZIJN HIER!

LAAT ZE HUN MOND HOUDEN! VLUG!

VAN ACHTER HET GEVANGEN-GEBOUW KEEK BARSIIUS NAAR DE HOOFDPOORT.

DE VALIA EN ZIJN METGEZEL Zouden me weleens veel last kunnen bezorgen, er valt geen tijd te verliezen!

WE MOETEN DE TERUGKEER VAN CENTURIO VALIA VIEREN, MANNEN! WAT ZAL CENTURIO BARSIIUS VREEMD OPKIJKEN!

DAT DENK IK OOK WEL! KOM MEE, KELTON! VLUG NAAR TRIBUUN HOLCONIUS!

DE TRIBUUN IS ER NIET. DE HOOFD-CENTURIO HEEFT ZIJN TAAK OVER-GEKOMEN!

8

BARSIIUS EN ZIJN MANNEN LEIDDEN DE GEVANGENEN VLUG NAAR DE ACHTERZIJDE VAN HET GEBOUW, ZE WAREN BIJNA BIJ DE ACHTERPOORT TOEN MORDO, DE MAN DIE DOOR BARSIIUS WAS WEGGESTUURD OM BURGERKLEDING TE VERZAMELEN, HEN ACHTEROPKWAM...

HEE, WAAROM HAASTEN JULLIE JE ZO? ZEG, VALIA EN DE GALLIER, DIE ZE KELTON NOEMEN, ZIJN...

BEWAAR JE PRAATJES VOOR LATER, MORDO! WE MOETEN OPSCHieten!

KELTON? ZOU MIJN BROER KELTON IN DIT KAMP ZIJN?

KELTON, DIE JUUST MET MARCUS HET HOOFDGEBOUW WILDE BINNEN-GAAN, KEEK VERRAST OM TOEN HIJ ZIJN NAAM HOORDE ROEPEN...

WIE RIEP MIJ? ALLE MENSEN, TUSSEN DIE GEVANGENEN LOPEN MILJIA EN UDON! WAAROM WORDEN ZE NAAR DE POORT GEBRACHT?

DAAR KOMT KELTON AAN! WACHT HEM ACHTER DIE MUUR OP, MORDO, EN STEL HEM BIJTEN GEVECHT! IN-TUSSEN LOPEN WIJ DOOR!



KELTON HAASTE ZICH NAAR DE GEVANGENEN. INTUSSEN HAD HIJ AL GEZIEN DAT MORDO HET GROEPUJE VERLATEN HAD...



OPGEPAST! IEMAND WACHT ME OP ACHTER DIE MUUR! IK ZIE ZIJN SCHADUW!

MORDO STAK ZIJN BEEN UIT, MAAR OP HETZELFDE MOMENT VEERDE KELTON OMHOOG EN GAF HEM EEN VUISTSLAG...



DACHT JIJ SOMS DAT IK ME ZO MAAR BEENTJE LIET LICHTEN, HE?

HELP!

DE MANNEN VAN BARSIIUS DREVEN DE GEVANGENEN DOOR DE POORT. INTUSSEN NADERDEN TWEE SCHILDWACHTEN, DIE VERBAASD NAAR DE VECHTPARTIJ OP HET PLEIN KEKEN...



WAAR GAAN DEZE GEVANGENEN HEENT? ZONDER OFFICIELE PAPIEREN MOGEN WIJ HEN NIET DOORLATEN, CENTURIO! MAAR WAROM VECHT MORDO MET DIE GALLIËR?

HET IS EEN ONTSNAPTE GEVANGENE! VOORUIT, GA MORDO HELPEN! STRAKS REGELEN WE DE REST WEL!

DE VERBOUWEREERDE SCHILDWACHTEN VOLGDEN HET BEVEL OP EN GINGEN MORDO HELPEN. DE BANDIET MAAKTE VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK OM WEG TE GLIPPEN...



EVEN LATER, BUITEN DE POORT...



PFF, IK HOOR DE KELTON NOOIT MEER TEGEN TE KOMEN! ENFIN, DE SCHILDWACHTEN ZULLEN HEM WEL MORES LEREN!

HET GING PRACHTIG! NU VLUG NAAR DE BOOT!



Erwin Monpellier (17), Beterwenstraat 24, Paramaribo, Suriname, wil corresponderen met een meisje van zijn leeftijd in Duitsland, liefst in het zuiden. • **Harrie Putmans (15)**, Oude Grinweg 71, Oirschot (N.-Br.), wil corresponderen met een meisje van zijn leeftijd. • **Frans Putmans (17)**, Oude Grinweg 76, Oirschot, wil corresponderen met een meisje van zijn leeftijd. • **Annie Putmans (15)**, Oude Grinweg 76, Oirschot, wil corresponderen met een jongen van haar leeftijd. • **Jan van Groos (13)**, Goederweg 11, Voorhuizen (Gld.), wil speljdes ruilen en heeft ook suikerzakjes en autoplaatsjes te ruil voor speljdes. • **Marleen Teurlings (13)**, Statenweg 67, Boekel-Venhorst (N.-Br.), wil corresponderen met iemand van haar leeftijd. Hobby's: zwemmen en filmsterren. • **Roe Teurlings, Statenweg 67, Boekel-Venhorst (N.-Br.)**, wil corresponderen met een jongen of meisje van twaalf jaar. Hobby's: schaatsen, voetbal, zwemmen. • **Joke Lamers, Julianastraat 12, Cuyk aan de Maas**, wil corresponderen met een meisje of jongen van veertien jaar. Hobby's: suikerzakjes, filmsterren. • **Henk Bezemer (14)**, Achter 't Zand 23, Culemborg, wil corresponderen met een meisje van zijn leeftijd, liefst in het Frans of Engels. • **Frans Putehialat (14)**, v. Hiltensstraat 8, Geleen (L.), wil corresponderen met jongens en meisjes van zijn leeftijd.

respondentievriendin van zestien jaar, die van zwemmen en schaatsen houdt. Liefst in de provincie Gelderland. • **Lies v. d. Voort (16)**, J. P. Coenstraat 41, Tilburg, wil corresponderen met een meisje of jongen van haar leeftijd. • **Joan Meeuwen (17)**, Nieuwstraat 41, Tilburg, wil corresponderen met een jongen van zijn leeftijd, die van sport houdt. • **Nelly Vos (16)**, Spoorstraat 8, Vierlingsbeek, zoekt een r.k. correspondentievriend, tussen zestien en achttien jaar, liefst een student of iemand die in het kappersvak werkzaam is. • **Alie Kollen (17)**, Emmastraat 16, De Krim (Ov.), wil corresponderen met een jongen van haar leeftijd. • **Wietse Otten (17)**, Emmastraat 8, De Krim (Ov.), wil corresponderen met een meisje of jongen van haar leeftijd. • **Jack Bruyn (13)**, Damiastraat 26, Haarlem-Oost, zoekt een r.k. correspondentievriend of -vriendin in Noord-Holland of Utrecht. • **Wim Huting, Bilderdijkstraat 96, Nijmegen**, zoekt een correspondentievriend, die van voetballen houdt. Hij spaart voetbalplaten; voor één voetbalplaat geeft hij vijfentwintig sigarebandjes. Eerst schrijven. • **Annemarie van Berkel (10)**, Amsterdamsestraatweg 441, Utrecht, zoekt een r.k. correspondentievriend van haar leeftijd. • **Jacky van Meeuwen (13)**, Kruisvaardersstraat 55, Tilburg, zoekt een correspondentievriend of -vriendin van zijn leeftijd, liefst in Scheveningen. Hobby's: suikerzakjes en postzegels. • **Anneke Kuys (11)**, Bokkummerstraat 35, Bokkum (N.-H.), wil corresponderen met een r.k. meisje van haar leeftijd, dat van paarden, honden, sport, de natuur, tekenen en zingen houdt. • **Greet Smit (17)**, Gravenstraat 218, Clinge (Zld.), wil corresponderen met een jongen van haar leeftijd. • **Loes Smit (13)**, Gravenstraat 218, Clinge (Zld.), wil corresponderen met een meisje of jongen van haar leeftijd. • **Jan v. d. Molen (18)**, 1e Kanaalstraat 6, Alkmaar, wil corresponderen met een r.k. meisje van haar leeftijd. • **Ans Bollen (15)**, Iepenstraat 14, Brunssum (L.), wil corresponderen met een r.k. jongen tussen vijftien en zeventien jaar. • **Gerrie v. d. List (14)**, Berkelstraat 12, Nijmegen en Marga de Bruyn (14), Ziekerstraat 90, Nijmegen, zoeken ieder een correspondentievriend. • **Freddy Hendriksen, Hessestraat 10, Heteren (Gld.)**, zoekt een correspondentievriendin van vijftien of zestien jaar, die houdt van schaatsen en postzegels verzamelen, liefst wonend in 'Gelderland'. • **Fiennie Kockelkorn (14)**, H. v. Veldekestraat 33, Molengberg-Heerlen (L.), wil corresponderen met een meisje of jongen van haar leeftijd in Nederland of Engeland. • **Jackie Hamakers (14)**, Oude Molenvweg 21, Heer (L.), wil corresponderen met een meisje of jongen van haar leeftijd. • **P. Ankersmit (16)**, Graafseweg 14, Boxmeer (N.-Br.), wil corresponderen met een meisje van zijn leeftijd. Hobby's: kanaries houden en voetballen. • **James Ruchtje (13)**, Geert van Woustraat 6, Den Bosch, wil corresponderen met een jongen of meisje, die houdt van paardrijden, badminton en postzegels. • **Tiny Verspagen (15)** en **Gerry Park (15)**, Verzetstraat 22, Hoensbroek (L.), willen corresponderen met jongens van hun leeftijd. • **Fia Berkhout (11)**, Hoofdstraat 158, Hillegom, wil corresponderen met een r.k. meisje van haar leeftijd, liefst in Utrecht, Limburg of Noord-Holland. Hobby's: zwemmen, verven, filmsterren en suikerzakjes. • **Gerard Hompe (14)** en **Hank Hompe (15)**, Valkeniersstraat 6hs., Amsterdam, willen corresponderen met een meisje van hun leeftijd. • **Wim Westerhof (13)**, Stationsstraat 59, Pijnacker (Z.-H.), wil corresponderen met een jongen of meisje van zijn leeftijd. Hobby's: postzegels, voetballen en musiceren. • **Jaap Sipdonk (13)**, Oranjestraat 42, Denekamp (Ov.), wil corresponderen met een jongen of meisje van zijn leeftijd. Jaap spaart postzegels, sigarebandjes, lucifersmerken en speljdes. • **Ria Versteeg, Springweg 88b, Utrecht**, wil corresponderen met een meisje of jongen van twaalf jaar. Hobby: foto's van filmsterren en zangers verzamelen. • **Maria Derksen, Gladiolenstraat 26, 's-Heerenberg (Gld.)**, wil corresponderen met een meisje of jongen van zeventien jaar. • **Betty Manders (13)**, Kastanjelaan 10, Mortel (N.-Br.) en **Nellie Gerrits (13)**, Pastoor v. d. Einaenstraat 16, Mortel (N.-Br.), willen corresponderen met een r.k. meisje van dertien of veertien jaar.

Het komt in de bus



Onze correspondentie- en ruilrubriek

Hobby's: lezen, sport, voetbalplaatjes. • **Eduard Straube (13)**, Marijgriestraat 29, Nieuwenhagen (L.), wil corresponderen met een meisje van zijn leeftijd in Zuid-Limburg. • **Cisca Louwers (15)**, Bucht 43, Bergeyk (N.-Br.) en **Riet v. d. Sanden (16)**, Buchtdwarsstraat 7, Bergeyk (N.-Br.), willen corresponderen met twee jongens van zeventien jaar, liefst in het noorden van Nederland. • **Rieki Rennes (15)**, Wilhelmijnstraat 26, Andelst (Gld.), wil corresponderen met een Nederlandse jongen van haar leeftijd. • **Bep Koelwijn (14)**, Soesterweg 207, Amersfoort, zoekt een correspondentievriendin of -vriend van haar leeftijd. • **Jetty Caarls, Paulinastraat 22, Den Haag**, wil corresponderen met een r.k. meisje van veertien of vijftien jaar. • **Gerde Caarls, Paulinastraat 22, Den Haag**, wil corresponderen met een r.k. jongen van twaalf jaar. • **Marga v. d. Meijden (18)**, Bagijnhof 7 A, Delft, wil postzegels van Europa ruilen. • **Beatrix Hogendoorn (17)**, v. d. Pekstraat 52 II, Amsterdam-Noord, wil corresponderen met een meisje of jongen van haar leeftijd in Nederland of België. • **Gerda v. d. Merbel (15)**, Oude Heyningsdijk 91, Heiningen (N.-Br.) en **Nel Nelmans (15)**, Krukweg 5, Heiningen (N.-Br.), zoeken twee correspondentievrienden van hun leeftijd. Liefst twee vrienden. • **Tanny Claessens (16)**, Versweg 2, Afderden (L.) en **Gerry v. d. Woldenberg (16)**, Dorpsstraat 40, Afderden (L.), zijn twee vrienden en willen graag corresponderen met twee meisjes (liefst vriendinnen) in Zuid-Limburg. • **J. v. Duivenbode (15)**, Spreuwpark 30 II, Amsterdam-Noord, wil corresponderen met een meisje in Nederland, België of Engeland. • **Annie van Kaam (15)**, Dijkstraat 11, Zevenbergen (N.-Br.) en **Riet Stoep (14)**, Lagewijpstraat 16, Zevenbergen (N.-Br.), zoeken een r.k. correspondentievriendin of -vriend van hun leeftijd. • **Leon Kwinkelenberg (18)**, Sophia van der Goudestraat 82, Gouda, wil corresponderen met een meisje tussen zestien en negentien jaar. Tevens wil hij corresponderen met een Duits meisje van dezelfde leeftijd. • **Dingeman Quant, Minnebroerstraat 32, Zierikzee**, heeft speljdes te ruil. Eerst schrijven. • **Marieke Kusters, Prinses Ireneplantsoen 65, Rijswijk (Z.-H.)**, wil corresponderen met een r.k. meisje van elf jaar, liefst in Brabant of Limburg. Hobby's: filmsterren en platen. • **Anja Boersbroek (11)**, Meddostastraat 41, Winterswijk (Gld.), wil corresponderen met een meisje van haar leeftijd, dat van muziek houdt. Hobby's: zwemmen, gymnastiek, postzegels. • **H. v. Vulpen, Achterstraat 49, Heteren**, zoekt een cor-



„Wat voer jij in je schild?”

Coco de Clown



MUG en MIK



In het nummer van de volgende week...

kun je iets lezen over een figuur, die over de hele wereld beroemd is door films, boeken, stripverhalen en hoorspelen. Gewoonlijk huist hij in de oerwouden van Midden-Afrika, slingert zich aan lianen van boom tot boom, vecht met schurken

en wilde dieren en beschermt ontdekkingsreizigers op hun tochten. En als hij van dit alles moe is geworden, rust hij uit in zijn boomhut, samen met zijn vrouw Jane en zijn onafscheidelijke vriend, de chimpansee Cheeta. Wie bedoelen we?

Natuurlijk, TARZAN!

Op de bladzijden 2 en 3 van ons volgende nummer vertellen we iets over deze gespiegelde held van jong en oud en ook over de man, die Tarzan in het leven geroepen heeft. Een grote plaat, gemaakt door een van onze tekenaars, laat Tarzan zien in zijn element: het oerwoud. . .

Het tweegevecht

door Chiel Jerp

Het tentendorp van de Goten lag gehuld in diepe duisternis. Slechts de flakkerende vlammen van de wachtvuren wierpen enig flauw licht op de grond en kleurden de tenten in de buurt rood. Wachters zaten rond de vuren en luisterden naar de geluiden van de nacht. Aan de grenzen van het kamp liepen krijgers heen en weer. Lange, zware speren droegen zij in de hand. Aan hun zijde bungelden grote zwaarden. Bij het minste gerucht klemden zij hun speren steviger vast en gingen op onderzoek. Zij waren de oren en de ogen van het slapende kamp.

Het was tegen het einde van de vierde eeuw. De Goten leefden in Oost-Europa. Al jaren woonden zij daar, verdeeld over vele kampen. Zij waren de onbetwiste meesters in die streken. Hun krijgers waren dapper en niemand kon hun kracht weerstaan. Zo was het altijd geweest, maar het zag er nu naar uit, dat de toestand niet lang zo zou blijven. Want uit het oosten, uit de Siberische steppen, kwam het grootste leger dat de wereld ooit had gezien. De woeste Hunnen trokken op en vernietigden elk volk dat zij tegenkwamen. Zij roofden en plunderden en niemand was in staat hen tegen te houden. In het midden van het Gotenkamp stond de tent van koning Atalarik. Daar heerste geen stilte. Atalarik vergaderde met de aanvoerders van zijn volk.

Hij stond in het midden van de tent en keek zijn aanvoerders aan. „Mannen,” zei hij, „we moeten snel beslissen wat te doen. De Hunnen zijn niet ver hier vandaan. Alle legers die zij hebben ontmoet zijn verslagen. Meer dan honderdduizend krijgers hebben zij. Wij kunnen een leger vormen van slechts veertigduizend. Wij moeten nu beslissen of we zullen wegtrekken of vechten.”

Zijn woorden maakten diepe indruk op de anderen. Ook zij wisten hoe sterk de Hunnen waren. De oudste man, Hildebrand, nam het woord. Hij had in vele veldslagen gevochten en de koning hechtte veel waarde aan zijn woorden.

„Koning,” zei de oude Hildebrand plechtig, „vele malen heb ik tegenover de vijanden van de Goten gestaan. Nooit echter was die vijand zo sterk als nu en daarom geloof ik dat we weinig kans hebben om te winnen in een gevecht. Ik raad daarom aan terug te trekken en het gevecht te ontlopen.”

Even was het stil in de tent. Toen



sprong een jongeman op. Zijn donkere ogen fonkelden en zijn hand greep het geveest van zijn zwaard. „Dat nooit,” riep hij. „Moeten wij als lafaards vluchten voor de Hunnen? Moeten we ons steeds verder laten terugdrijven door die woestelingen? Dan vecht ik liever hier op deze plaats. Zolang Theodabad een zwaard kan vasthouden en een speer kan werpen, vlucht hij niet.”

Na deze uitbarsting van de jongeman klonk een gejuich van andere jonge strijders, die de vlucht ook eerloos vonden. De oudere mannen juichten niet, maar keken somber voor zich uit. Koning Atalarik schudde het hoofd. „Je hebt dapper gesproken, Theodabad,” zei hij. „Ik weet dat jouw speer en zwaard altijd klaarstaan voor de strijd. Maar wat is beter: tijdelijk terugtrekken en ons versterken of nu vechten en vernietigd worden?” De bedachtzame woorden van de koning maakten diepe indruk. Zelfs Theodabad moest hem gelijk geven.

De aanvoerders waren het eens met de woorden van de koning. „Mannen,” zo besloot Atalarik, „ga naar uw kampen en geef daar uw orders. De vrouwen en

kinderen en de bezittingen gaan morgen onmiddellijk op terugtocht. Zij krijgen een geleide van honderd ruiters per kamp. De andere strijders komen naar dit kamp om de hoofdmacht te vormen. Wij volgen dan ook naar het westen.”

Het was een drukke van belang de volgende dag. De tenten werden afgebroken. Alle bezittingen werden op wagens geladen. De vrouwen en kinderen beklommen de wagens. Het duurde niet lang of de stoet die naar het westen zou gaan, was gereed. Koning Atalarik zelf gaf het sein tot vertrek. Hij reed op zijn witte paard naar een van de wagens, waarop koningin Mawintha zat met haar twee zoonnetjes, de tweeling Alarik en Totila. „Passen jullie goed op je moeder,” zei de koning ernstig. De jongens, vier jaar oud, knikten. De koning hief zijn hand op. „Voorwaarts,” riep hij.

Terwijl de stoet wagens zich in beweging zette, verzamelde de koning zijn krijgers. Vijftienduizend weerbare mannen waren in het kamp aanwezig, duizend ruiters en vierduizend mannen van het voetvolk. „Mannen,” riep de koning,

„wij wachtten hier op de strijders uit de andere kampen. Zij zullen in de loop van de dag komen. Wij kunnen alleen maar hopen dat de Hunnen niet eerder hier zijn. Maar als ze komen, dan vechten we, al hebben zij ook tienmaal zoveel strijders. Wees dapper en sterk.”

Een uur later kwam de eerste groep Goten uit een ander kamp aan en daarna kwamen de anderen in steeds vlugger tempo. In de namiddag waren er al vijftien duizend man aanwezig in het kamp van de koning.

Terwijl de koning en zijn aanvoerders nog besprekingen hielden, klonk er van buiten opeens geschreeuw. De voorhang van de tent werd opengeworpen. Een man strompelde naar binnen. Zijn kleren waren aan farden en hij hield van vermoedheid. „Koning, de Hunnen,” stamelde de man. „De Hunnen... zij komen. Wij... liepen in... een hinderlaag. Alle mannen... gedood. Ik ben alleen... ontsnapt.” Uitgeput zonk de man op de grond. Atalarik riep: „Hoever zij ze hier vandaan?” De man haalde diep adem. „Een kwartier,” mompelde hij.

De koning sprong op en liep naar een hoek van de tent, waar zijn wapenrusting lag. Hij gordde zijn lange zwaard om en pakte zijn speer. „Mannen, ten strijde,” riep hij.

Een donkere stofwolk in het oosten duidde op de komst der Hunnen. In tien minuten zouden ze hier zijn, schatte Atalarik. Snel gaf hij zijn orders. Hij stuurde Theodabad met zijn ruiters naar de rand van het woud. Een andere groep ruiters ging onder Witar achter een heuvel. Zelf stelde hij zich met zijn ruiters voor het voetvolk op. Zijn leger was gereed. „Voor het laatst sprak de koning zijn mannen toe. „Dappere Goten,” zo schalde zijn stem over het veld, „de Hunnen moeten in ieder geval tot zonsondergang tegengehouden worden. In de nacht trekken we terug.”

Als een vloedgolf renden de Hunnen op hun kleine paarden naderbij. Een woest gegil ging daarmee gepaard. Toen zij

dichterbij gekomen waren hief Atalarik zijn zwaard. „Volg mij,” schreeuwde hij en zijn witte paard schoot vooruit, recht op de Hunnen af.

Een verschrikkelijke strijd ontbrandde. De twee legers stootten met geweldige kracht op elkaar; speren schoten door de lucht, pijlen boorden zich door schilden heen en de lange zwaarden schitterden in het zonlicht. De Goten wisten dat zij ver in de minderheid waren, maar ze wisten ook dat ze het vol moesten houden tot de zon onderging. De vrouwen en kinderen moesten zo ver mogelijk weg zijn. Dus vochten ze als tijgers.

Maar hoe de Goten ook vochten, ze werden teruggedrongen en leden gevoelige verliezen. Koning Atalarik zag dat het niet lang meer kon duren. Nog drie-duizend man had hij; de Hunnen waren wel tienmaal zo sterk. Atalarik gaf de moed bijna op.

Maar plotseling klonk krijgsgeschreeuw achter hem. Hij keek om en zag tot zijn grote opluchting een grote Gotenstrijdmacht aankomen. Het waren krijgers van een van de Gotenkampen die nu pas aankwamen.

Met nieuwe moed bezielde vielen de Goten aan. Zij drongen in hun laatste onstuimige aanval de Hunnen terug. De Hunnenkoning Tobor zag het en nam een besluit. Hij zou de Goten voor de avond niet meer overwinnen, dat voelde hij. Dan maar wachten tot morgen, dacht hij, en hij beval zijn leger terug te trekken. De Goten verzamelden zich. Het slagveld lag verlaten. Atalarik gaf opdracht de gewonden te verzorgen en tot in de nacht waren ze daarmee bezig.

Ondanks het feit dat van het Gotenleger niet veel mannen over waren, was Atalarik niet ontevreden. Zijn doel was bereikt. Hij had de Hunnen een dag tegengehouden. Hij stuurde een van zijn mannen naar het westen. „Als je de vrouwen en kinderen hebt ingehaald,” zo was zijn opdracht, „moet je ze onmiddellijk verder laten trekken. Ze mogen geen rustpauze houden. Wij

trekken in langzamer tempo terug om de Hunnen op te houden.”

Vele kilometers verder hadden de ruiters die de vrouwen en kinderen begeleidden een kamp voor de nacht ingericht. Wachters hielden de omgeving in de gaten. Het was nog donker toen de bode van Atalarik dit kamp bereikte. Hij werd onmiddellijk naar de aanvoerder van de groep gebracht en vertelde van de slag. De aanvoerder versliepde geen tijd, maar liet het kamp terstond wekken.

Het bericht van de bode verwerkte grote droefheid bij de vluchtende Goten. Iedere vrouw had wel een man of zoon in het leger en vreesde dus het ergste.

De wagens stonden klaar voor het vertrek en de stoet zou zich in beweging zetten, toen koningin Mawintha haar zoonjonge Totila miste. Zij keek rond, maar zag hem nergens. Overal werd gevraagd, maar niemand had het jongetje gezien. Het was een moeilijke beslissing voor de aanvoerder van de groep. „Koningin,” zei hij, „ik laat tien manschappen achter. Zij zullen uw zoonjonge zoeken en ze zullen hem zeker vinden, want hij kan niet ver weg zijn. Waarschijnlijk is hij het bos ingelopen. Wij gaan verder. Zij zullen ons later wel inhalen.”

Koningin Mawintha was wanhopig. Moest zij verder trekken, terwijl Totila hier ergens was? Maar zij zag in dat de beslissing van de aanvoerder juist was.

Tien mannen bleven achter en trokken het bos in, daar waar de koningin had gerust. Het was vlak voor zonsopgang en nog een beetje schemerig, maar de mannen twijfelden er niet aan of ze zouden de jonge koningszoon vinden. De kleine Totila was inderdaad het bos ingelopen. Hij had een konijntje gezien en was het nagelopen. Het dier was tenslotte in een grot gegaan en Totila was het gevolgd. . .

De tien Goten doorkruisten het bos. Zij keken onder struiken, achter bosjes, in greppels, maar nergens zagen ze de zoon van de koning. De mannen keken elkaar wanhopig aan. Zij wisten dat ze niet zonder Totila terug konden komen.

Meer in het oosten waren de Goten op de vlucht gedreven. Vroeg in de ochtend had de Hunnenkoning Tobor zijn mannen weer ten strijde gestuurd. De Hunnen hadden nu weinig moeite met de Goten. Ook Atalarik had versterking gekregen, maar er waren nog te weinig strijders. Na enige uren vechten was de strijd verloren. Tijdens een laatste aanval was de koning zelf dodelijk getroffen. Witar had het bevel overgenomen en gaf het sein tot de terugtocht.

Toen de vluchtende Goten de plaats bereikten waar hun vrouwen en kinderen gerust hadden, waren de tien mannen nog steeds naar Totila aan het zoeken. De koningszoon was onvindbaar; het leek wel of de aarde hem verzwolgen had. De mannen hoorden dravende paarden en schreeuwende mannen. Ontsteld gingen ze op het geluid af en zagen de vluchtende Goten. Zij hielden Witar aan. Deze hoorde hun verhaal en schudde medelijdend zijn hoofd. „Het is verschrikkelijk,” bromde hij, „maar we moeten de kleine als verloren beschouwen. De

Hunnen kunnen elk ogenblik komen. We moeten terug.”

De aanvoerder van de tien krijgers schudde zijn hoofd. „Trekt u maar terug,” zei hij vastbesloten. „Wij hebben geworpen het kind te vinden en dat doen we. Al moet het ons het leven kosten.” Hij keerde zijn paard en terwijl de anderen verder reden, ging hij met zijn mannen terug naar de bossen. Een kwartier later vonden de tien mannen de dood. Een Hun zag hen en waarschuwde zijn makkers. Een kort gevecht volgde en de Goten verloren het leven.

De avond viel. Koning Tobor van de Hunnen richtte zijn kamp in op de plaats waar de vorige dag koningin Mawintha had gerust. De koning was niet tevreden. De strijd tegen de Goten had hem meer krijgers gekost dan hij had verwacht.

Plotseling kwamen twee soldaten de tent binnen. Een van hen droeg een schreeuwend jongetje met blonde haren. „Koning,” zei de man, „we hebben deze kleine Goot in het bos gevonden.” Tobor keek naar Totila en vroeg: „Hoe heet jij?”

Zijn stem klonk niet onvriendelijk. De kleine jongen zei niets, maar staarde verbaasd naar de vreemde man. Tobor vroeg het nog een keer. „Ik Totila,” zei het jongetje toen. „Mijn vader koning. Wie ben jij?” Tobor keek Totila aandachtig aan. „Zo,” mompelde hij, „is jouw vader koning. Hoe heet hij dan?”

„Atalarik,” zei de kleine jongen. „Juist,” mimerde Tobor. „Atalarik was koning. Hij is nu dood.” Hij dacht even na. „Brengh hem naar ons grote kamp en geef hem aan de vrouwen. We zullen deze zoon van een koning een waardige opvoeding geven. Als hij net zo dapper wordt als zijn vader kunnen we later plezier van hem hebben. Dan kan hij tegen zijn eigen volk vechten.” De mannen bogen voor hun koning en wilden weggaan. Tobor hield hen tegen. „Wat heeft hij om zijn hals hangen?” vroeg hij. Hij keek naar een bronzen plak die aan een leren riempje aan Totila's hals hing. Er stonden tekens in gegrift. „Totila, zoon van Atalarik,” las Tobor. „Laat dat hangen,” beval hij, „dat geeft hem misschien de moed van zijn vader.”

Vijftien jaren gingen voorbij. In het midden van Europa woonden de Goten. Na de nederlaag tegen de Hunnen waren ze daar terechtgekomen en gebleven. Hun koning was Alarik, de zoon van Atalarik. De jongeman was negentien jaar, maar ondanks zijn jeugdige leeftijd een geliefde koning. Hij was een dapper strijder geworden, de beste in het werpen van de speer en het vechten met het zwaard. Als koningin Mawintha hem zag, moest ze altijd denken aan Totila, die vijftien jaar geleden was verdwenen. Ook hij zou nu sterk en dapper geweest zijn. . .

Totila was inderdaad sterk en dapper. Bij de Hunnen was hij opgevoed alsof hij koning Tobors zoon was. Hij had de aard van zijn vader. Bij de lessen was hij steeds de beste. Bij sport en spel versloeg hij alle Hunnen. Totila was een opvallende jongeman tussen de Hunnen. Hij was groter dan zijn kameraden en had blond haar in tegenstelling tot de zwartharige Hunnen. Hij was zeer geliefd en koning Tobor had grote plannen met Totila. Zijn opvolger zou hij worden. Totila wist dat hij geen Hun was. Natuurlijk was het hem opgevallen dat de Hunnen er anders uit zagen. Zij hadden enigszins scheefstaande ogen en waren vrij klein. Wie hij wel was wist hij niet. Hij wist alleen dat hij de zoon van een zekere Atalarik was; dat had hij gelezen op het stuk brons dat aan zijn hals hing.

Op zekere avond liet koning Tobor Totila roepen. De jonge Goot kwam het hoofdkwartier van de Hunnenkoning binnen en zag daar alle legeraanvoerders bijeen.

„Mannen,” zei de koning, „jullie kennen allen Totila, onze blonde vechter.

Vervolg op bladzijde 26



BILLIE TURF, het dikste studentje ter wereld





SPELEND



Pogo, de lakei van de koning, is erg vergeetachtig en daarom legt hij altijd een knoop in zijn zakdoek als hij iets moet onthouden. Maar op een dag was hij helemaal vergeten waar hij deze keer aan moest denken. Terwijl hij diep zat na te denken, hoorde hij iemand roepen.



Het was Wikwak de wekker. Wikwak zijn wekkerwerk was afgelopen en nu kon hij zich niet meer verroeren. „Ach, Pogo,” zei Wikwak, „wil je me even opdraaien, dan kan ik weer verder!” Natuurlijk wilde Pogo dat. Hij draaide Wikwak op en zei: „Zo, nu kun je weer lopen, Wikwak!”



Maar Wikwak merkte al gauw dat Pogo hem veel te sterk had opgedraaid. „Help, ik kan niet meer stoppen!” riep hij. Maar Pogo, die weer met aandacht de knoop in zijn zakdoek bestudeerde, hoorde hem niet en evenmin merkte hij dat hij Wikwaks sleutel in zijn mand had gestopt.



Arme Wikwak. Met een vaartje rende hij een dikke haag in en hij kwam van top tot teen onder het blad te zitten. „Het is Pogo's schuld,” momperde hij. „Hij had beter uit moeten kijken. En nu heeft hij mijn sleutel ook nog meegenomen. Ik moet hem gaan zoeken!”

SPEELGOED



Pogo was intussen op weg naar het paleis. „Wat een vervelende toestand,” mompelde hij, „Ik kan me herinneren dat de koning me iets heeft opgedragen, maar ik ben vergeten wát het was.” Terwijl hij zo in gedachten verzonken liep, hoorde hij opeens zijn naam roepen.



Pogo draaide zich om, gaf een gil en zette het op een lopen. „Help,” riep hij, „ik word achtervolgd door een wandelende boom!” Natuurlijk was het helemaal geen boom, het was Wikwak. Tommie, die voor het paleis op wacht stond, zag het allemaal gebeuren.



Pogo holde angstig de binnenplaats van het paleis op en Wikwak rende achter hem aan. Op de binnenplaats klonk de lakei vlug in een vlaggemast en toen de koning door een raam naar buiten keek, riep hij: „Majesteit, ik word achtervolgd door een wandelende boom!”



„Ha, ha,” lachte de koning, „dat is geen boom, slimmerd, dat is Wikwak! Ik ben blij dat je niet vergeten bent hem op de thee te vragen!” Toen Pogo dat hoorde, kreeg hij een kleur. Opeens wist hij waarvoor de knoop diende: hij had Wikwak in het paleis moeten uitnodigen.



De wonderlijke avonturen van Casey McKee

Met tekeningen van Herman Giesen

KORTE INHOUD: Casey McKee komt in de zomervakantie logeren bij zijn oom, meneer Bouncer. In de tuin van oom Bounce vindt hij in een vogelbad een brief, die aan hem gericht is. Later wordt hij hartelijk verwelkomd door zijn oom. Oom Bounce vertelt dat er de laatste tijd vreemde dingen in zijn huis gebeuren. Een kist met souvenirs uit Afghanistan is bijvoorbeeld verdwenen. Later vindt Casey de kist terug. Hij maakt kennis met Ben, een jongen van zijn leeftijd. Deze vertelt, dat een zekere White geprobeerd heeft de vrachtauto van zijn vader te huren om een kist af te halen bij de villa van Caseys oom. Casey gaat naar het goederenstation waar de butler een kist afhaalt. Op de terugweg wordt hun auto beschoten door een stel bandieten. Thuis wordt de kist, die uit India afkomstig is, uitgepakt. Er komt onder andere een fraai bewerkt kistje uit, dat meneer Bouncer tijdens een verblijf in India gekocht heeft op aanraden van zijn bediende, Philmont Taylor. Tijdens het uitpakken vertelt oom Bounce aan Casey hoe hij in India eens is meegegaan op de tijgerjacht.

Gossie, mompelde Casey. „Was u niet vreselijk trots?”

„Nee, bang,” zei zijn oom. „Ik was zo bang dat mijn knikkende knieën het zouden begeven, dat ik op de vloer van dat zadel ging zitten. Het duurde wel vijf minuten voordat ik op kon staan. Naderhand zei de maharadja tegen mij: „Meneer, u heeft bijzonder snel gereageerd.””

Oom Bounce lachte en lachte. En zoals altijd als hij erg moest lachen, kneep hij zijn ogen boven die glimmende roze wangen helemaal dicht. Zijn lach werkte aanstekelijk en Casey lachte ook. Maar hij wilde de rest van het verhaal horen en zei dus: „Verder, verder. Wat heeft u toen geantwoord?”

Meneer Bouncer droogde zijn ogen af en werd ernstig. „Nou, het lag op mijn tong om te antwoorden: „Snel handelen? Helemaal niet. Mijn handen beefden zo, dat mijn vingers de trekker raakten zonder dat ik het wist.” Maar ik kon nog net die woorden inslikken. Met veel waardigheid

zei ik toen: „Dank u, Hoogheid. De tijger is een tegenstander die zich de bekwaamste en vernuftigste man waardig toont.””

Casey giechelde weer. „Dus de maharadja hoe-heet-hij-ook-al-weer dacht dat u een heel dapper en knap man was,” zei hij.

Oom Bounce knikte. „Ja, door dat schot werd ik de gunsteling van de maharadja. De volgende dag beloofde hij mijn vermeende moed door voor mij iets op touw te zetten.”

„Wat dan?” vroeg Casey. Hij keek om zich heen of Baars ook van deze verhalen meegenoot, maar de butler was weer geruisloos de kamer uitgegaan.

„Hij dacht dat ik de staatsjuwelen wel wilde zien, en natuurlijk wilde ik dat heel graag. Maar zoals je wel zult begrijpen is het zien van zoveel rijkdom als die van de maharadja niet alleen maar een kwestie van de kluis openen en er een paar halskettingen uit halen. Nee, de hele vertoning ging zeer statig.

Ik kwam op een afgesproken tijd bij het

paleis en een bediende begeleidde me naar een prachtig bouwwerk en toen naar een grote kamer, een vierkante zaal, met een verhoging in het midden. Op die verhoging stond een tafel die anderhalve meter lang was. Bij iedere hoek van de tafel stond een bewaker met een groot kromzwaard."

"Tjonge," zei Casey. Dit om zijn respect voor die vier grote kromzwaarden tot uiting te brengen.

"Nou, ik liep die paar treden van de verhoging op en liet mijn blik over die tafel gaan. Mijn adem stakte. Op die tafel lagen de schitterendste juwelen die ik ooit gezien heb. Er lag een paar damessloffen, helemaal geborduurd met parels en diamanten. Diamanten spelden voor de tulbanden, met de lange veren van de zilverreiger. Snoeren parels, gouden armbanden en halskettingen van robijnen. Er lag een kleine kromme dolk, waarvan het handvat helemaal bezet was met juwelen. Er lagen safieren en smaragden — nou, ik was gewoon verblind van al die rijkdom."

"Gossie, ja. Heeft de maharadja u niet een kleinigheid gegeven — een ring of zo? Hij had tenslotte zoveel," zei Casey.

"O, beslist niet," zei oom Bounce. "Hij heeft me wat interessante souvenirs meegegeven toen ik een paar dagen later zijn vorstendom verliet. Hij gaf me een kleine zilveren kom, die ik later als losprijs aan een struikrover heb gegeven, maar dat is weer een ander verhaal. De maharadja gaf me ook die pantoffels uit de kist en de fijne vulpen die nu gestolen is. Maar de dingen die op de tafel lagen, waren niet zijn persoonlijk eigendom. Die waren van de staat, dat waren de kroonjuwelen, waarvan de meeste al sinds eeuwen in het bezit van zijn familie waren. Het waren kostbare stukken, die alleen maar bij heel belangrijke gebeurtenissen gedragen werden. Deze kroonjuwelen werden alleen maar getoond aan..."

Hij hield bescheiden zijn mond en Casey vulde aan: "Aan heel belangrijke en dapper bezochters, zoals u."

Oom Bounce lachte. "Ja," zei hij. "Maar die pantoffeltjes die hij me gaf, zijn te klein voor mijn grote stevige voeten. Probeer jij ze eens."

Casey zette de doos met het gouden en email inlegwerk, waarvan hij het geheim nog niet ontdekt had, op de grond. Hij trok zijn schoenen uit en schoof zijn voeten in de zachte, met gouddraad bestikte sloffen met die vreemde opgekrulde tenen. "Ja, ze zitten lekker," zei hij.

"Dan hou je ze maar," zei oom Bounce. Hij dacht nog steeds aan het bezoek bij de maharadja en vervolgde: "Als je zo'n paleis binnenkomt, lijkt het net of je een andere wereld binnenstapt. Overal lakeien die alles voor je doen, behalve eten. Prachtige kleren. Zorgvuldige manieren. Oosterse tapijten en Chinese kleden hangen en liggen overal. Prachtig houtsnijwerk in de lambrizeringen langs alle muren. Slaap-

kamers zo groot als het Centraal Station."

"O, oom Bounce, wat heeft u toch een fijn leven!" riep Casey. "Als ik van school af ben, nou, dan weet ik het wel. Dan ga ik met u mee."

Oom Bounce dacht nog steeds aan de juwelen uit India. "Weet je, veel Indiërs denken, dat juwelen een magische kracht bezitten. Een prins wordt verondersteld zijn juwelen zo te dragen, dat hun kracht in zijn lichaam komt en zo voorspoed en geluk brengt over zijn hele vorstendom. Die prachtige halskettingen en ringen en spelden op de tulbanden zijn meer dan alleen maar mooie sieraden, zelfs meer dan alleen maar kostbare sieraden. Ze hebben een symbolische waarde. Begrijp je dat?"

"O, u bedoelt symbolisch, zoals die voorwerpen op het altaar in een kerk," zei Casey. "Of symbolisch zoals de vlag van een land."

"Juist. Veel van de sieraden op de tafel van de maharadja hadden een religieuze betekenis. Andere waren weer juwelen die alleen maar bij huwelijken gebruikt werden. Andere werden weer eens per jaar, bij een bepaald feest, gedragen."

"Zijn er veel feesten in India?" vroeg

Casey nieuwsgierig. Hij krulde zijn tenen in de vreemde sloffen. "Veel dagen vrij van school?"

Zijn oom grinnikte. "Ja zeker. Ik herinner me een prachtig feest. Dat werd 's nachts gehouden op het Meer van de Duizend Lichten. Honderden mensen verzamelden zich daar in hun kleurrijke kleren. Met zonsondergang steken veel families vuurwerk af en als dan de maan opkomt, verschijnt een heilig vlot op het meer. Plotseling worden duizenden lichten ontstoken. Alle mensen kunnen dit vlot zien, dat voortglijdt op de ruggen van vier enorme witte zwanen..."

"Echte levende zwanen?" vroeg Casey ongelovig.

"Natuurlijk niet, domoor. Geverfde zwanen met gouden snavels en robijnen ogen. In die zwanen zijn motoren verborgen, zodat het vlot langzaam over het meer vaart. De maharadja staat in het midden van het vlot met zijn prachtigste kostuum aan. Schitterend en indrukwekkend. Af en toe wordt er een vuurpijl afgestoken en een sterrenregen valt dan beneden — je kent die vuurpijlen wel. En de duizenden lichten gaan aan en uit. Betoverend. Een paar minuten later wor-

Bij iedere hoek van de tafel stond een bewaker met een groot kromzwaard.



Hij moest wel
in de hal
achter de deur
hebben gestaan
om te
luisteren
naar hem en
zijn oom.



den ze voorgoed gedooft en het vlot verdwijnt en dan is de plichtigheid weer voor een jaar afgelopen. Alle mensen verlaten dan het meer.

„Klinkt prachtig,” zei Casey.

„Huwelijken zijn ook prachtig,” ging oom Bounce verder. „Als een edelman trouwt, dan is dat een feest dat dagen duurt en iedereen in het koninkrijk doet eraan mee. Optochten, feesten, vuurwerk — enorme festiviteiten. Alles wordt volgens een bepaalde rite gedaan, zoals het al eeuwenlang gedaan wordt. Als de bruidegom bijvoorbeeld op een wit paard moet rijden tijdens de huwelijksopocht en in een kostuum van klatergoud, nou, dan doet hij dat. Daar kom je niet onderuit. En als het de gewoonte is om een bepaalde soort zoetheit of suikerwerk tijdens het huwelijksmaal te serveren, dan kun je er zeker van zijn dat die bepaalde zoetheit alleen maar bij een huwelijksmaal wordt gegeven en nooit bij een andere maaltijd.”

„Brr... dan moet je wel een heleboel regels kennen, hè?” mompelde Casey. Hij begon slaap te krijgen.

„Ja, maar als je in India geboren bent en daar opgegroeid, dan ben je er helemaal bekend mee,” zei zijn oom. Hij raapte de prachtige juwelentkit op, die nu vergeten naast Casey op de grond lag. „Dus je kunt hem niet openkrijgen, hè?” zei oom Bounce lachend.

Casey stond op en rekte zich uit tot hij wel een meter langer was dan normaal. „Nee,” zei hij geuwend. „Laat me eens zien hoe hij open kan?”

„Heel eenvoudig,” zei meneer Bouncer. „Kijk hier, daar zit een klein blauw email vierkantje... hmmm. Nou... het lijkt me toe, dat... Nou! Zeg, Casey, ik weet niet meer hoe hij open moet!”

„Nou, heel eenvoudig!” hoonde Casey. „Iedereen die een beetje hersens heeft kan die kist openmaken.”

Oom Bounce keek verbouwereerd naar de doos. „Heel vreemd,” zei hij. „Ik weet het wel, want Taylor heeft het me voorgedaan. Je moet gewoon ergens op drukken en dan gaat het deksel open. Nou, ja, laten we het voor vanavond maar zo laten en naar bed gaan.” Ogenblikkelijk kwam Baars de zitkamer binnen. Hij moest wel, dacht Casey wantrouwend, in de hal achter de deur hebben gestaan om te luisteren naar hem en zijn oom. Niet dat ze nou iets belangrijks gezegd hadden, maar toch... Waarom?

„Zullen we de deuren en de ramen samen nagaan, meneer?” vroeg Baars met zijn vlakke stem.

„Hmmm, wat? O, de deuren en de ramen,” zei oom Bounce. „Ja, dat lijkt me wel beter. Niet dat ik ergens bang voor ben — maar die geschiedenis met die geopende deuren is zo mysterieus.” Tegen Casey voegde hij eraan toe: „Baars en ik hebben besloten om alle sloten iedere avond grondig na te gaan, zodat we er zeker van zijn dat niemand hier zo maar binnen kan vallen.”

Casey slenterde slaperig naar de trap. Ondanks dat gekke verhaal van zijn oom, die zo bang voor de tiger was, wist hij best, dat zijn oom echt niet zo bleeds was.

„Kom, ik ga naar bed,” zei hij. „Wel te rusten.” En hij ging naar boven.

TIENDE HOOFDSTUK

Er wordt ingebroken

Casey viel in slaap zodra hij in zijn bed werd. Hij sliep ongeveer een uur. Toen werd hij door iets wakker. Met veel moeite

kon hij zijn ogen openkrijgen en hij staarde slaapdronken naar de ramen. Twee langwerpige vormen waarachter de nacht sliep. Het was buiten niet zo donker als in zijn kamer.

Toen hoorde hij een vreemd geluid — of beter, hij hoorde het weer. Want hij wist onmiddellijk dat hij dit geluid heel in de verte gehoord had door de dikke mist van zijn slaap.

„Baars!” fluisterde Casey. „Baars is beneden aan het snuffelen. Of komt dat geluid van boven? Is Baars dan boven aan het snuffelen? Nou, wat het dan ook is, ik ga hem betrappen.”

Hij gleed zijn bed uit en sloop naar de deur. Zijn pyjamapijpen waren tot boven zijn knieën omhooggekropen, zoals die pijpen dat altijd doen. Zijn jasje slungelde verkreukeld om zijn schouders. Hij zag er nogal dom uit, maar er was toch niemand die hem kon zien.

Hij besloot eerst de benedenverdieping te onderzoeken. Dat geluid klonk toch meer van beneden dan van boven. Het huis was zo donker en het tapijt zo zacht, dat Casey het gevoel had dat hij als het ware door een dikke romige pudding naar beneden zweefde.

Toen, op de laatste tree, hield hij met een plotselinge beweging op met zweven. Daar was een nieuw en schrikaanjagend geluid. Het klonk als brekend glas. Het kwam uit de richting van de zitkamer en het leek wel of Caseys oren rechttop gingen staan zoals bij een hond. Met vier voorzichtige passen sloop hij door de hal tot hij bij de openstaande deur van de zitkamer was. Hij gluurde om de hoek van de deurpost. In het vage licht kon hij grote schaduwen onderscheiden die afstaken achter de donkere hoge ramen aan de voorkant

van het huis. Hij herkende in de kamer de vormen van de lange tafel, het harnas en wat stoeien.

Toen werd zijn aandacht naar het raam getrokken. Het raam schoof geruisloos naar boven. Het werd door een paar handen omhooggeschoven. Die handen waren van iemand die buiten stond. Ja — het raam was nu hoog genoeg voor de handen om naar binnen te gaan, gevolgd door het lichaam waaraan ze vastzaten. Maar eerst betastten de handen het raamkozijn en haalden er stukjes gebroken glas uit.

Aha! dacht Casey. Je snijdt een gat in het raam, reikt er met je hand door en je doet het raam aan de binnenkant van de haak en dan — tillen maar! Zo gaat dat dus. En nou ben je binnen.

Nee — het was niet Baars die naar binnen klom. Het nieuwe gezinslid was dikker dan Baars. Ook kleiner. Hij hees zich in de zitkamer, ging rechtop staan en drukte zich geruisloos tegen de gordijnen. Hij scheen ingespannen te kijken en te luisteren. Casey zorgde ervoor dat hij deze heer geen schrik aanjoeg en hield beleefd zijn adem een paar seconden in.

De indringer keerde zich nu weer naar het raam en maakte een gebaar met zijn handen. Dat gebaar zei duidelijk: „Kom binnen.” Een metgezel, die tot nu toe verborgen was gebleven, gleed over de vensterbank de zitkamer in. Casey kon er niets aan doen, maar hij bewonderde hun vakmanschap. Hij betwijfelde of hij ooit zo stiltejes een huis zou kunnen binnenkomen.

Nummer een knipte een zaklantaarn aan die een flauwe smalle lichtstraal gaf. Hij bewoog de lamp totdat hij een punt op de vloer bescheen en schakelde de lamp toen uit. Hij had volgens Casey op de met goud en email ingelegde doos gewezen, dezelfde doos die hij en oom Bounce niet open hadden kunnen krijgen. Oom Bounce had de doos op de grond laten liggen, vlak naast het kussen waarop hij gezeten had.

Nummer twee kwam in die wonderlijke stilte naar voren, raapte de doos op en klemden hem stevig onder zijn arm. Casey kon al die handelelingen zien, omdat de twee heren tussen hem en de hoge ramen waren.

Wat nu? vroeg Casey zich af. Gaan ze de hele kamer leegplunderen? Nee, ze zullen vast naar de bibliotheek gaan en daar de kluis leegroven. Hij keek snel achterom naar de gebeeldhouwde lage kast die in de hal stond. Daarbovenop, herinnerde hij zich, stonden twee grote en zware koperen kandelaars uit Perzië. Zijn handen grepen er een van. Hij was vaaglijk verrast toen hij zag dat zijn handen enorm beefden. Gek, dacht hij, ik ben niet bang, tenminste niet noemenswaard. Ze zullen wel van de kou beven, alleen is het nu zomer en warm weer. Maar die trillende handen hielden hem niet lang bezig. Hij pakte de kandelaar stevig vast, alsof het een honkslaghout was.

Wordt vervolgd

Hij had volgens Casey op de met goud en email ingelegde doos gewezen, dezelfde doos die hij en oom Bounce niet open hadden kunnen krijgen.



Ted en Tom

en de monsterrace

TED RAWLEY, DEELNEMER AAN DE GROTE, INTERNATIONALE AUTORACE, WAS GEARRESTEERD DOOR SJEIK ABDULLAH, HIJ KON ZIJN VRIJHEID HERWINNEN ALS HIJ IN DE WAGEN VAN DE SJEIK EEN PLAATSELIJKE AUTORACE WON. BURT MALDON, TEDS RIVAAL, KWAM VOOR EEN ANDERE SJEIK UIT...

VIER WAGENS STONDEN ER VÓÓR DIE VAN TED...



TERWIJL TED ZICH AAN DE START OPSTELDE, ZEIJ HIJ:

WE ZULLEN ER EEN ZWARE DOBBER AAN KRIJGEN, TOM!



DE RACE WERD GEHOUDEN IN DE NAUWE STRATEN VAN HET STADJE...



DE TOESCHOUWERS WACHTTEN IN SPANNING OP HET BEGIN.



OOK TED EN TOM WACHTTEN VOL SPANNING DE START AF...

WE MOETEN WINNEN, ANDERS ZAL SJEIK ABDULLAH ONS WEER OPSLUITEN EN ZIJN WE UITGESCHAKELD VOOR DE GROTE RACE!



VLAK NAAST TEDS WAGEN HAD BURT MALDON ZICH OPGESTELD...

ALS JE ER MAAR AAN DENKT, RAWLEY, DAT IK DEZE RACE GA WINNEN!



OP DAT OGENBLIK KLONK HET STARTSIGNAAL...



DE WAGENS STOVEN WEG...

VOORUIT, TED! ZET HEM OP!



TED HAD AL METEEN PECH. VAN EEN VAN DE WAGENS VLOOG EEN SPATBORD AF EN HIJ KON HET DING NOG MAAR NET ONTWIJKEN.



DE START WAS NIET BEST! WE LIGGEN ACHTERAAN!



DAAR STOVEN DE WAGENS ONDER DE EERSTE POORT DOOR...



BURT MALDON PASSEERDE EEN ANDERE WAGEN...

DIE ENGELS-MAN RIJDT GEWELDIG!



TED ZAT VLAK ACHTER HEM...



EVEN VERDER, IN EEN NAUWE STRAAT, WILDE MALDON OPNIEUW EEN WAGEN PASSEREN.

HIJ RIJDT ALS EEN GEKI DAT LOOPT VERKEERD AF!



EN TOEN...

KIJK UIT, TED! JE ZULT DIE WAGEN RAKEN!



TED REMDE EN DE WAGEN SLIPTE GEVAARLIJK...



MAAR MALDON, DIE NU OP KOP LAG, ZEI GRIJNZEND:

NET GOED VOOR RAWLEY! IK HOOP DAT HIJ MOET OPGEVEN, DAN IS HIJ VOORGOED VAN DE KAART!



Het tweegevecht

Vervolg van bladzijde 15

tersbaas. Ik zal jullie vertellen wat ik met hem zal doen. Over een paar jaar treed ik af als koning en dan zal Totila jullie koning zijn."

Totila wist niet wat hij hoorde. Verschrikt keek hij om zich heen en hij zag de baardige gezichten van de Hunnen-aanvoeders instemmend knikken. Tobor ging verder: „Natuurlijk zullen enkelen van jullie tegenwerpen dat er genoeg Hunnen zijn die zeker even waardig zijn om koning te worden. Ik weet het. En daarom zal de strijd beslissen. Wij zullen over een paar weken op mars gaan naar het westen, nieuwe roem tegemoet. In de gevechten tegen de volkeren die we tegenkomen zal Totila moeten aantonen of hij geschikt is voor het koningschap over de Hunnen."

De enorme legers van de Hunnen trokken naar het westen. Het was een herhaling van de vorige veldtocht. Tegen de woeste strijders van Tobor konden de westerse volkeren niet op. Roof en brand, vernietiging en dood verspreidden zich over de rustige landen.

Totila vocht mee in de eerste rijen. Zijn geweldige kracht en moed maakten hem tot de meest geduchte strijder. Totila hield van vechten, maar toch overviel hem soms een gevoel van onbehagen als hij dacht aan al die dorpen die door de Hunnen werden verwoest, aan alle mensen die onnodig werden gedood. Aan dergelijke dingen deed hij niet mee, alleen op het slagveld vocht hij.

In het kamp van de Goten had men gehoord van de opmars der Hunnen en alle Goten waren bevreesd. Ze herinnerden zich de vorige strooptocht van deze woestelingen, waarbij koning Atalarik was gesneuveld. In de tent van de jonge koning Alarik was de tocht van de Hunnen héel onderwerp van gesprek. De gezichten van de Goten stonden somber. Zij hadden de toestand bekeken en waren tot de conclusie gekomen dat de Hunnen ook nu weer het Gootenleger zouden verslaan. Hun leger was immers tienmaal zo groot. De aanvoerders waren het eens: vechten had geen zin, dus moesten ze terugtrekken.

Op eens sprong Alarik op van zijn zetel. „Mannen," riep hij, „misschien is er toch nog een kans dat wij hier kunnen blijven wonen. Ik heb een plan. Het plan om zonder meer terug te trekken bevat me helemaal niet. We kunnen echter ook geen gevecht riskeren. Nu wil ik het volgende doen. We zenden een bode naar de Hunnen met de boodschap dat koning Alarik van de Goten een tweegevecht wil



houden met een van de Hunnen. De inzet van dat gevecht is ons grondgebied. De Hunnen moeten beloven ons land met rust te laten als ik win. Als de Hun mij verslaat, kunnen zij ons grondgebied zonder strijd innemen."

Een storm van protest ging op onder de aanvoerders, maar Alarik wuifde alle bezwaren weg. „Als de Hunnen niet willen, dan vluchten wij; als ik verlies, dan vluchten jullie ook, maar als ik win, dan blijven we. En de kans dat de Hunnen dit tweegevecht aannemen is groot; ze hebben dan immers de kans om zonder strijd ons land in handen te krijgen."

„Ja maar," zei een van de aanvoerders, „als u verliest zijn we ons land kwijt en ook onze koning."

Alarik keek ernstig. „Dat is inderdaad het risico, maar ik vind dat ons land zo'n risico wel waard is."

Tenslotte legden allen zich bij zijn beslissing neer en een bode werd naar de Hunnen gestuurd. Totila was toevallig in de tent van de Hunnenkoning Tobor, toen wachtposten de bode van de Goten binnenbrachten. Koning Tobor keek heel verbaasd. Hij riep de Goot naderbij. „Wie ben jij en wat kom je doen?" vroeg hij nors.

De Goot haalde diep adem. „Koning Alarik stelt voor een tweegevecht te houden. Hij wil strijden tegen een van de Hunnen. Als hij verliest, zal het Gootenland zich zonder strijd aan u overgeven. Als hij echter wint, zult u ons land met rust laten."

Stomverbaasd keken de Hunnen elkaar aan. Dat hadden ze nog nooit beleefd. Tobor riep een wachtpost. „Neem deze Goot mee naar buiten. Wij zullen beraadslagen."

Na het wegleiden van de boodschapper begonnen de Hunnen allen tegelijk te praten. Na enig geharrewar vroeg Totila het woord.

„Als we deze uitdaging niet aannemen, zullen we moeten vechten om het land. Dat kan duizenden krijgers kosten. Nu hebben we de kans om zonder strijd dit land te bezetten. De kans dat onze strijder verliest is heel klein, want wie kan het tegen ons opnemen?"

Zijn woorden maakten indruk. Koning Tobor zag in dat Totila gelijk had. Hij schraapte zijn keel. „Wie zal er dan voor ons moeten vechten?" vroeg hij.

Toen trad Totila naar voren. „Ik," zei hij rustig.

Koning Tobor schrok. Moest hij zijn meest geliefde strijder aan dat gevaar blootstellen? Maar hij wist dat Totila de sterkste was van het leger.

De koning bestelde. „We nemen het aan," zei hij. „Roep die Goot binnen." De boodschapper hoorde de koning aan. „Zeg tegen je koning dat wij de uitdaging aannemen. Vandaag over drie dagen zal het gevecht plaatsvinden. Ik zal een van mijn aanvoerders sturen om plaats en nadere bijzonderheden te regelen."

De Hun Borki werd afgevaardigd naar de Gotenkoning. Met Witar, de oude raadsmann van Alarik, besprak hij alles. De beide kampvechters zouden te paard vechten met de speer en zo nodig met het zwaard verder gaan. Slechts de dood van een van hen zou de strijd beslissen. Als Alarik zou verliezen, zouden de Goten wegtrekken. Als de Hun zou verliezen, zou koning Tobor rechtsomkeer maken. „Wie strijdt voor de Hunnen?” vroeg Witar. Borki zei: „De opvolger van koning Tobor, prins Totila...”

Drie dagen later...

De strijders stonden op enkele tientallen meters van elkaar. Hun paarden trappelden ongeduldig. Alarik en Totila klemden hun speer vast in de hand. Het sein van de scheidsrechter klonk en onder het gejuich van duizenden Goten en Hunnen snelden ze op elkaar toe.

De eerste malen dat ze op elkaar inreden miste ieder zijn tegenstander, maar bij de vierde keer stootte Alarik zijn tegenstander van zijn paard. Totila sprong onmiddellijk op en greep het zwaard. Alarik sprong ook van zijn vurige hengst en met het zwaard geheven liep hij op Totila toe.

Een spannend gevecht volgde. Beide zwaardvechters waren meesters in de vechtkunst en geen van tweeën kon de ander op de knieën krijgen. De duizenden toeschouwers beleefden de spannendste ogenblikken van hun leven. Koning Tobor maakte zich een beetje ongerust. Hij had niet verwacht dat de Gotenkoning zo goed kon vechten. Met een schok richtte hij zich plotseling op. Wat zag hij daar?

Alarik struikelde plotseling over een oneffenheid in het terrein. Hij sloeg achterover en kwam ruggelings op de grond terecht. Zijn zwaard lag een paar meter van hem af. Totila sprong toe en hief zijn zwaard op...

Alarik wist dat hij zo goed als verloren was. Met inspanning van al zijn krachten dwong hij zich de dood dapper in de ogen te zien. Hij richtte zijn blik op de Hun. Hij zag een jong, blond gezicht boven een bruinleren tuniek. Hij zag... „Totila,” schreeuwde hij eensklaps, zo hard dat iedereen het hoorde. „Totila, mijn broer...”

Totila hield zijn zwaard stil. Verbijsterd keek hij naar zijn tegenstander. Broer? Hij keek de Goot aan en zag dat die keek naar zijn hals, naar het stuk brons dat daar hing. „Totila,” hijgde Alarik, „kijk, kijk hier.” Hij greep tussen zijn leren hemd en haalde daar een zelfde riempje met een bronzen plak uit. Ontsteld keek Totila toe. Hij liet zijn zwaard zakken en bukte zich langzaam. „Alarik, zoon van Atalarik,” las hij. Als in een droom liet hij zijn zwaard los. Het viel op de grond. Toen bukte hij zich en trok Alarik omhoog. „Mijn broer,” stamelde hij.

Koning Tobor en zijn aanvoerders stonden even later rond de twee broers. Witar en de Goten keken ook toe. Goten en Hunnen keken elkaar aan. Niemand dacht meer aan strijd.

Totila liet zijn broer los en liep naar Tobor. „Koning Tobor,” zei hij ernstig, „ik heb mijn broer teruggevonden. Ik ben als Hun opgevoed, maar ik ben een Goot. Ik vraag u de strijd te staken, anders zou ik moeten vechten tegen het volk dat mij heeft grootgebracht.”

Na een paar ogenblikken gaf Tobor antwoord: „Ik heb je als mijn zoon opgevoed, Totila. En een vader vecht niet tegen zijn zoon. Wij zullen teruggaan naar het oosten. Als je meegaat word je koning. Wat wil je?”

„Ik heb mijn broer terug,” zei Totila langzaam. „Ik blijf bij hem en bij mijn volk.”

„Het zij zo,” zei Tobor. „Het ga jullie goed.” Toen draaide hij zich om en gaf zijn paard de sporen. De Hunnen trokken weg.

Totila en Alarik, de armen om elkaar heen geslagen, keken hen na...





De man van staal

TED, KEN EN ARCHIE WAREN VOOR DE KUST VAN PERU OP ZOEK NAAR EEN SCHEEPSWRAK, DOOR TOEDOEN VAN TRASK EN ZAMITO WAREN ZE AFGESNEDEN VAN HUN SCHIP. LATER TROK ARCHIE DE KOGEL NAAR DE OPPERVLAKTE EN TOEN...



DE VRIENDEN WISTEN NIET DAT IETS FANTASTISCH HUN TE WACHTEN STOND...

LIEVE HELP, IEMAND OF IETS HELPT ARCHIE TREKKEN!

ONGELOFVIG KEKEN ZE NAAR BUITEN.



TED, ZIE JIJ WAT IK ZIE?

WAAR... WAAR ZIJN WE NU BELAND?

LANGZAAM BEGON HET HUN TE DAGEN...

DOOR DE ONDERZEESE STROMING ZIJN WE IN DIT MEER GEKOMEN. WE HEBBEN EEN OUDE INCA-STAED ONTDEKT!



JA, EEN INCASTAD, WAAR NOG AFSTAMMELINGEN VAN DE INCA'S WONEN!

DE KOGEL WERD AAN LAND GETROKKEN...

ZE HEBBEN ONS IN DE GATEN!

IK ZAL ARCHIE DE KOGEL LATEN OPENMAKEN!

ZONDER VEEL MOEITE BEVRIJDE ARCHIE ZICH VAN DE TOUWEN. IK HOOP DAT DIE INCA'S ONS VRIENDELIJK GEZIND ZIJN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

VLUG, MAAK HET LUIK OPEN!

ARCHIE'S METALEN HANDEN SCHROEFDEN HET LUIK OPEN.



EVEN LATER GING ER EEN
GEJUICH OP.

ZE SCHIJ-
NEN ONS
WEL TE
MOGEN!

JA, DAT
GELOOF IK
OOK!



MAAR VOOR ARCHIE VOELDEN DE INCA'S
NIET VEEL.

LIEVE HELP,
ZE WILLEN
ARCHIE AAN-
VALLEN!



IK GELOOF DAT
IK IETS VAN HUN
TAAL VERSTA!

DE LEIDER VAN DE INCA'S KWAM NAAR
VOREN...

SPAANSE HOND,
JE BENT JE GE-
VANGENEN KWIJT!
VOORUIT, LOPEN!

DIT ZIET
ER NIET
BEST UIT!



ZE DENKEN
DAT ARCHIE ONS
GEVANGENHIED IN
DE KOEGEL ZE HOUDEN
HEM VOOR EEN VAN
DE SPANJAARDEN, DIE
ZE VROEGER BE-
VOCHTEN HEBBEN!



DE VRIENDEN VOLGDEN DE STOET...

ZE DENKEN DAT
ARCHIE HUN VIJAND IS.
IK MOET HUN DUIDE-
LIJK MAKEN DAT ZE
ZICH VERGISSEN!



ALS ZE ZIEN DAT
HIJ ONS GEHOORZAAMT,
ZIJN WIJ OOK NIET
VEILIG MEER!

INTUSSEN WAREN ZAMITO EN TRASK KLAAR OM IN ZEE AF TE DALEN.

ONZE RIVALEN ZIJN
DOOD! NU GAAN
WIJ NAAR DAT
WRAK!

K BEN KLAAR!



ZE ZWOMMEN IN DE RICHTING
VAN DE TUNNEL...

IK DENK DAT HET
WRAK DIE KANT UIT
GEZOGEN IS!



AL GAUW BEREIKTEN ZE DE ONDERZEESE WEG.

NIEMANS EEN
SPOOR VAN HET
WRAK TE ZIEN!



MAAR EEN TIJDJE LATER...

DAAR IS DE
KOEGEL EN DAAR...
MAAR DAT IS
EEN STAD!



VOLGENS MIJ IS HET
WRAK HIER AANGE-
SPOELD! ONZE KANSEN
ZIJN NOG NIET VER-
KEKEN!





WIE PUZZELT ER MEE?

B-puzzel

ingezonden door M. Luppés
in Heyen (L.)

- 1 Grote, ondiepe schotel
- 2 Luchtvaartmaatschappij
- 3 Armoede
- 4 Bouwwerk
- 5 Zeehond (mv.)
- 6 Jongensnaam

1	B	e	k	k	e	n
2	s	a	B	e	n	a
3	g	e	B	e	k	
4	g	e	B	o	u	w
5	r	o	B	B	e	n
6	a	L	B	e	r	t

EEN-WOORD-REBUS



een oog
opslag

slag

MUURTIJE METSELEN

In dit „muurtje“ ga je vier woorden metselen, twee van vier en twee van drie lettergrepen. Voor elke steen dus een lettergreep. De omschrijvingen vind je hieronder. Als je klaar bent, moeten de eerste lettergrepen van boven naar beneden een woord vormen met de betekenis van een winkel.

- 1 Soort kameel
- 2 De dag vóór vandaag
- 3 Aanwezig. Ook: heden
- 4 Prullichter

De lettergrepen, die je gebruiken moet, zijn (in alfabetische volgorde): DA - DIG - DRG - GEN - GHS - LAAR - ME - ME - REN - RIS - RH - TE - TE - WOOR.

1	<u>dra</u>	<u>me</u>	<u>da</u>	<u>ris</u>
2	<u>gis</u>	<u>te</u>	<u>ren</u>	
3	<u>te</u>	<u>gen</u>	<u>woor</u>	<u>dig</u>
4	<u>rij</u>	<u>me</u>	<u>laar</u>	

dra gis te rij

OPLOSSINGEN PUZZELS UIT ONS VORIGE NUMMER

Kruiswoordpuzzel

van Bart Kölling in Rijswijk

H O E D A D
O P E E N
O A S I N
G L A A S
R I A P
D M P D O
O P O O R
O S L O O T
S O S M I

Puzzel van Tonny Kruyssen in A'dam:

- 1 Zeep
- 2 Uren
- 3 Uien
- 4 Reep
- 5 Keep
- 6 Oost
- 7 Oren
- 8 Loos

Op de eerste rij van boven naar beneden lees je het woord ZUURKOOL.

Zoek de letter

BARST
KNAAP
KUNST
SPOEL
BENDE
BEKER
STEEK
KOLEN

De middelste letters vormen het woord RANONKEL

Ziekenlijstje

Robert Zwartjes (6), Burg. Crezestraat 18, Ridderkerk, die al een hele tijd ziek is, zou graag wat ansichtkaarten ontvangen.

Twee vrienden, Harrie Kleinlangenveld en Jan Visscher, Sanatorium Hellendoorn (Ov.), zouden graag post ontvangen. Harrie spaart ook foto's van filmsterren.

Kees Domenie (13), Prinsensstraat 14, Geertruidenberg, moet nog lang op bed liggen. Hij verzamelt postzegels en foto's van filmsterren.

Dagboek van de geschiedenis

Een vraagbaak voor iedereen
die graag wil weten wat er op
zijn verjaardag is gebeurd...



5 APRIL 1722 ONTDEKTE DE NEDERLANDSE ZEEVAARDER JACOB ROGGEVEEN IN DE STILLE OCEAAN EEN EILAND, WAAROP VREEMDE GROTE BEELDEN STONDEN. DE BETEKENIS VAN DEZE BEELDEN IS ENIGE JAREN GELEDEN ACHTERHAALD DOOR DE NOORDSE ONDERZOEKER THOR HEYERDAHL. ROGGEVEEN NOEMDE HET EILAND PAASEILAND, OMDAT HIJ ER OMSTREEKS PASSEN WAS GELAND. VOOR MEER GEGEVENS ZIE SJOKS NR. 13 VAN 1962.



6 APRIL 1652 LANDDE EEN ANDERE NEDERLANDER, JAN VAN RIEBEECK, IN DE TAFELBAAI. DEZE DAG GELDT ALS DE GEBORTE DATUM VAN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA EN WORDT SINDS 1952 ELK JAAR HERDACHT.



6 APRIL 1520 OVERLEED DE GROTE ITALIAANSE SCHILDER, ARCHITECT EN TEKENAAR RAFAEL. ZIJN MANIER VAN SCHILDEREN HEEFT GROTE INDRUK GEMAAKT OP ZIJN TIJDEGENOTEN, DIE VONDSTEN VAN RAFAEL OP HET GEBIED VAN KLEUR EN VLAVERDELING IN HUN SCHILDERIJKEN VERWERKTEN.



6 APRIL 1909 BEREIKTE DE AMERIKAAN ROBERT EDWIN PEARY MET VIER ESKIMO'S EN DE NEGER MATT HENSON ALS EERSTE DE NOORDPOOL. ZELFS IN HUN TOEGIT DE DROOM VAN DEZE MANNEN NIET KUNNEN VERMOEDEN DAT ONGEVEER VIJFTIG JAAR LATER MENSEN IN SNELLE EN COMFORTABELE VEEKERS-VLEESTUIGEN OVER DE POOL ZOUDEN VLIEGEN.



6 APRIL 1528 OVERLEED DE DUITSE SCHILDER, GRAVEUR EN TEKENAAR ALBRECHT DÜRER. VAN DEZE KUNSTENAAR ZIJN VOORAL DE PRACHTIGE HOUTSNEDEN BEKEND.

7 APRIL 1947 VERLOOR DE AUTOWERELD HAAR PIONIER HENRY FORD. IN 1892 BOUWDE DEEE ZIJN EERSTE AUTO, IN 1899 BEGON HIJ EEN BESCHIEDEN AUTOFABRIEKJE. FORD ZAG HET BELANG VAN MASSAPRODUCTIE EN IN WILDE VEEL AUTO'S BOUWEN DIE WEINIG ZOUDEN KOSTEN. EEN BEKEND MODEL WAS DE T-FORD, WAARVAN ER IN ACHTTIEN JAAR TIJDS VIJFTIEN MILJOEN WERDEN VERKOCHT.



9 APRIL 1945 ONTPLOFTE EEN AMERIKAANS MUNITIESCHIP IN DE HAVEN VAN BARI (ITALIË). DRIEHONDERDZESTIG MENSEN VONDEN DE DOOD.



9 APRIL 1940 SLOEG HITLER ZIJN EERSTE GROTE SLAG IN HET WESTEN. DUITSE TROEPEN VIELEN NOORDWAARD EN DENEMARKE BINNEN EN DEZE LANDEN WERDEN SNEL ONDER DE VOET GELOPEN.



7 APRIL 1614 IS DE STERF DAG VAN DE BEROEMDE SCHILDER EL GRECO. ZIJN SCHILDERIJKEN VALLEN OP DOOR HUN ONGEWONE KLEURENCOMBINATIES EN UITGEREKTEN FIGUREN. EL GRECO WERD DOOR ZIJN TIJDEGENOTEN NIET GEWAARDEED.

9 APRIL 1336 WERD TIMOER, DE LAMME, LATER DE MONGOLSE GESEL GENAAMD, TE SELZ BIJ SAMARKAND GEBOREN. OP LATERE LEFTIJD WIERP HIJ ZICH OP TOT VOORVECHTER VAN DE ISLAM. HIJ VERSCHEED DE TARTAREN EN VEROVERDE EEN GROOT DEEL VAN RUSLAND EN PERZIË. AAN HET HOOFD VAN NEGENTIG-DUIZEND RIJTERS TROK HIJ OP NAAR DELHI, DAT HIJ IN 1398 VEROVERDE. ZIJN LEGERS WAREN BERUCHT OM HUN WREEDHEID, NA DELHI VEROVERDE TIMOER MESOPOTAMIË EN SYRIË, WAARBIJ DE STAD DAMASCUS IN EEN GROTE RUINHOOFTOEGE VERANDERD. OP WEG NAAR CHINA (1404) STIERF TIMOER.



8 APRIL 1953 ONTPLOFTE IN DE BUURT VAN NAPSLES OP GROTE HOOGTE EEN COMET, HET EERSTE STRAALPASSAGIERSVLEESTUIG. DE GROTE TOEKOMST, DIE VOOR DIT TOESTEL LEK WEGGELEGD, GING VERLOREN DOOR ENIGE CONSTRUCTIEFOUTEN. NA DIT ONGELUK EEN ANDERE COMET VERONGELUKTE BOVENDEEN OP 10 JANUARI 1954 MOCHTEN DE COMETS NIET MEER DE LUCHT IN. ER WERD EEN UITGEBREID ONDERZOEK INGESTELD EN DE OORZAAK VAN DE RAMP BLEEK METAALMOEGHEID TE ZIJN. DOOR HET VLIEGEN OP GROTE HOOGTE ZETTE DE PASSAGIERSCABINE, DIE ONDER DIT UK STOND, UIT. DOOR DIT UITZETTEN EIJ KIMPEN SCHEURDE DE RAMP OPEN.



10 APRIL 1959 TROUWDE KROONPRINS AKIHI TO VAN JAPAN MET MITSUKO SHODA, DE DOCHTER VAN EEN FABRIKANT. DIT WAS EEN BUIZONDER FEIT VOOR JAPAN, WAAR TOT 1945 DE KEIZER ALS EEN GODHEID WERD VEREERD.



9 APRIL 1960 WERD DOOR EEN BLANKE EEN MOORDRANSLAG GEPLEEGD OP PREMIER VERWOERD VAN ZUID-AFRIKA ALS PROTEST TEGEN DE RASSENSCHIEDING VAN DE ZUIDAFRIKAANSE REGERING.

BUTERS.



11 APRIL 1961 BEGON IN JERUSALEM HET PROCES TEGEN DE OORLOGS-MISDADIGER ADOLF EICHMANN, DOOR WIENS TOEDOPEN ZES MILJOEN JODEN ZIJN VERMOORD.

